

# Baptistengemeente Kampen



**programma 2022-2023**

Thema-avonden

Cursussen

Toerusting

Persoonlijke geloofsontwikkeling

# Woord vooraf

Geliefde Familie,

Zó divers en breed was het aanbod nog nooit! Er staat dus weer een mooi programma op u en jou te wachten. Een programma met voor elk wat wils.

Het Leerhuis wil graag bijdragen aan een lerende gemeente.

Een lerende gemeente waarin mensen willen groeien in kennis en geloof. Niet om studieballen te worden, maar om 'wijs gemaakt te worden tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is' (2 Timotheüs 3:15). Het gaat ons om Jezus en om het leven met Hem ten volle ontdekken, door Zijn Woord.

Een lerende gemeente waarin mensen elkaar ontmoeten. In die ontmoeting gaan niet alleen de Bijbels open, maar ook de harten voor elkaar!

Een lerende gemeente die wordt toegerust in het dienen van elkaar en in beweging blijft voor de verspreiding van het Evangelie.

Een lerende gemeente waar juist ook mensen uit de eigen gemeente hun gaven kunnen inzetten. Wat dat oplevert is kruisbestuiving! En daarmee mooie vrucht!

We zien ernaar uit jullie te ontmoeten op een van de avonden!

Met hartelijke groeten namens de werkgroep Leerhuis,

Nelleke Huurdeman, Gertjan de Ruiter,  
Jan Heijnen, Maurits Luth, Thea Scholten (coördinator)



# Praktisch

## Locatie

Alle activiteiten vinden plaats in kerkgebouw de Schalmei, Triangel 1 in Kampen, tenzij anders aangegeven.

## Opgeven

Aanmelden is fijn, met name ook als er sprake is van maaltijden en materiaal dat we moeten bestellen. Bij voorkeur via het aangegeven e-mailadres of met een telefoontje.

## Toegankelijkheid

Als je iemand van buiten de gemeente mee wilt nemen, dan is dat zeker mogelijk - graag zelfs! Bij sommige onderdelen bijvoorbeeld is dat zelfs volledig de bedoeling! De Leerhuis-onderdelen zijn in veel gevallen misschien wel juist een laagdrempelige manier voor mensen die normaal geen kerk bezoeken.

## Kosten

Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste onderdelen zullen de kosten door de Baptistengemeente gedragen worden. Bij sommige cursussen is sprake van een vast bedrag. Waar dit een probleem vormt, kun je dit altijd aangeven bij de organisatie van het Leerhuis - daar komen we altijd uit.

Waar in een enkel geval in materiaal of een maaltijd moet worden voorzien is er de mogelijkheid om daar vrijwillig ter plaatse aan bij te dragen. Daarnaast kun je het werk van het Leerhuis ook ondersteunen door een gift over te maken op NL75INGB0004806863 t.n.v. 'Baptistengemeente Kampen' onder vermelding van 'gift leerhuis.'

## **Basis**

De Bijbel als Gods Woord is per definitie het uitgangspunt voor elk onderdeel; bij de Bron vinden wij elkaar. Waar er theologische verschillen, voorkeuren of smaken naar voren komen verwachten we dat we daardoor positief worden uitgedaagd tot verder nadenken en geloofsgroei, want samen komen we verder.

## **Samenwerking**

Waar mogelijk zoeken we ook bewust naar samenwerking met andere organisaties en andere Kamper kerken, zodat onze mogelijkheden en het leer-rendement toe zullen nemen. Zo hopen we ook vorm te geven aan Jezus' opdracht om de onderlinge eenheid te zoeken.

## **Vragen, informatie, suggesties, meehelpen**

Per onderdeel is er een contactpersoon aangegeven, daar kun je allereerst terecht voor vragen. Maar ook waarderen wij het enorm als je mogelijkheden ziet voor verbetering en deze wil doorgeven. Dus schroom niet deze aan ons te melden - zo *leren* we namelijk in en van dit Leerhuis.

Zou je een faciliterende rol willen hebben, of als gastheer/gastvrouw optreden tijdens sommige van deze ontmoetingen (dit seizoen of later)? Of zie je een andere rol voor jezelf hierin? We horen het graag van je. Voor meer algemene vragen kan je ook contact opnemen met: Thea Scholten (tcscholten4@gmail.com)

# 1 | Bijbel in 2 jaar!

Data & Tijd:	dagelijks een moment; 2 oktober 2022 (gezamenlijke start als gemeente, maar daarna instromen is nog mogelijk <b>22 februari 2023</b> thema-avond
Locatie:	naar eigen keuze
Kosten:	geen
Opgave:	<a href="https://jan-heijnen.nl/baptisten">https://jan-heijnen.nl/baptisten</a>

Bijbellesen is belangrijk. We weten het allemaal. Maar het is niet altijd makkelijk. Het ontbreekt je aan tijd of discipline. Of je loopt vast bij al die vreemde wetten en onleesbare namen van mensen die je niet kent. Of de tekst is simpelweg te moeilijk. Wat doe je dan?

Onze broeder, Jan Heijnen, ook lid van de gemeente, is een bediening gestart om mensen te helpen de Bijbel regelmatig te lezen. Met veel vrucht heeft hij zo al ontzettend veel mensen op weg geholpen in het dagelijks Bijbel lezen. Zijn e-mailcursus 'De Bijbel in 2 jaar' neemt je mee op reis door de Bijbel. Je ontvangt zes keer per week een e-mail. Op zondag is er een terug- en vooruitblik zodat je weet waar je in het verhaal zit en wat je kunt verwachten. Van maandag tot en met vrijdag lees je gemiddeld twee hoofdstukken per dag. De dagelijkse e-mail geeft toelichting. Je kunt het weekend gebruiken om in te halen of om iets anders te lezen. Als gemeente willen we je stimuleren met deze cursus mee te doen, of je nu een beginnende of ervaren Bijbellezer bent. Daarom worden alle kosten door de gemeente betaald. Je hoeft je alleen maar te registreren via de QR-code of de link hierboven.

Om bij te blijven en om te ontdekken hoe leuk het is om sámen als gemeente dit project aan te gaan verzorgt Jan dit seizoen ook nog twee thema-avonden. Noteer alvast deze data en houd verder de weekbrief in de gaten:

23 november 2022    Overzicht van de Bijbel



## 2 | Alpha-cursus

Data & Tijd:	wekelijks vanaf maandag 23 januari 2023, 15 avonden, 18:30-21:30 (inclusief maaltijd)
Locatie:	de Schalmei
Kosten:	€ 3,50 per avond voor de maaltijd
Opgave:	vóór 20 januari , bij: Jenny Slobben (06-21705488)

De Alpha-cursus is een cursus van ongeveer 15 avonden om te ontmoeten, vragen en ontdekken! We bespreken onderwerpen als:

*Is er meer?*

*Is er een God?*

*Wie is Jezus?*

*Bidden en Bijbel lezen: waarom en hoe?*

*Hoe zit het met de kerk?*

Tijdens deze 15 bijeenkomsten zullen we alle belangrijke thema's van het geloof behandelen. In een ongedwongen, open sfeer kun je je vragen stellen en mag je al je twijfels uiten.

Maar het is ook de plek waar je veel te weten kunt komen over het geloof, over God, wie Jezus is en wat het geloof voor jou zou kunnen betekenen. Wil je een antwoord krijgen op deze vragen, ben je meer dan welkom! Elke avond starten we met een lekkere, gezamenlijke maaltijd!

### 3 | Marriage Course: tijd voor elkaar!

Data & Tijd:	woensdag 21 september; 5, 19 oktober; 4, 16, 30 november; 7, 14 december 2022, 19:00-22:00
Locatie:	'Hatikvah', Tasveld 30, IJsselmuiden
Kosten:	€ 188,- per echtpaar
Leiding:	Henri & Joke Sluiter
Contactpersoon:	Joke Sluiter (06-15542859)
Opgave:	info@hatikvah.nu

Maak tijd voor elkaar met de Marriage Course! Tijd voor elkaar maken is de sleutel tot een gelukkige relatie, zo blijkt uit onderzoek. Vaak is er in een relatie de behoefte aan bijvoorbeeld meer gezamenlijke activiteiten, betere gesprekken met elkaar, meer intimiteit... maar hoe ga je daarmee aan de slag? De Marriage Course volgen is een goed begin.

De avonden worden doorgaans gehouden op woensdag. Tijdens deze avonden uit krijgen jij en je partner praktische handvatten om samen mee aan de slag te gaan. Elke avond begint met een heerlijk diner voor twee. Afgewisseld met inleidingen van cursusleiders ga je met z'n tweeën in gesprek over thema's als conflicten, seks, schoonfamilie, vergeving en communicatie. Er zijn dus geen groeps gesprekken, er is juist tijd voor elkaar.

Ontdek tijdens de cursus nog meer van elkaar, jezelf en de kracht van jullie relatie. Het is leuk en goed voor je relatie, of het nou lekker loopt of juist even wat minder gaat. Een deelnemer van de Marriage Course: "Het was een cadeau voor ons huwelijk." Kom ook tijd voor elkaar maken tijdens de Marriage Course!

Voor het bovengenoemde bedrag krijg je elke avond een diner voor twee, heerlijke koffie of thee, wat lekkers tijdens de avond en cursusmateriaal. Dus: ook tijd voor elkaar maken?

## 4 | Geloofsopvoeding

Data & Tijd:	maandag 24, 31 oktober 2022, 19:30-21:30
Locatie:	de Schalmei
Leiding:	Marieke Middel, Edith de Vos
Contactpersoon:	Edith de Vos
Opgave:	leerhuis@baptistenkampen.nl

Geloofsopvoeding... Je kind opvoeden vanuit je relatie met God, aanleren en voorleven wat geloven inhoudt. Van levensbelang! Velen in de gemeente gaven aan dit een interessant en relevant onderwerp te vinden. Mooi als vraag en aanbod elkaar treffen, want in oktober komen er via het Leerhuis twee avonden over geloofsopvoeding, in de basisschoolleeftijd. Daarin willen Marieke Middel en Edith de Vos ons meenemen in hun eigen doorleefde verhaal, waarin theorie en praktijk hand in hand gaan.

De eerste avond gaat over de liefde als basis. Om onze taak als (geloofs)opvoeder te volbrengen is het belangrijk dat we dagelijks eerst zelf Gods liefde en rust ontvangen en van daaruit leven, ook samen, wanneer je een partner hebt. We gaan in op de verschillende liefdestalen van kinderen en hoe die gesproken kunnen worden.

De tweede avond gaat over de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen in de basisschoolleeftijd en hoe je daar in je geloofsopvoeding (praktisch) bij aan kan sluiten.



## 5 | Jezus en Israël

Datum & Tijd:	donderdag 24 november 2022, 20:00-22:00
Locatie:	de Schalmei
Leiding:	ds. Henk Poot
Contactpersoon:	Thea Scholten
Opgave:	leerhuis@baptistenkampen.nl

Het geloof in Jezus lijkt het grote breekpunt te zijn tussen Israël en de kerk. Immers: in de kerk belijden wij dat Jezus de Christus, de Messias is en de meeste Joden doen dat niet. Toch heeft Jezus veel meer met Israël dan we als christenen wel eens beseffen....

Je zou zelfs kunnen zeggen dat we via Jezus veel meer zicht krijgen op de plaats en de betekenis van het Joodse volk. Maar niet alleen dat: het besef dat Jezus en Israël met elkaar verbonden zijn, zou ook kunnen leiden tot een verrijking van ons geloof in Jezus.

Ds. Henk Poot is één van de sprekers die namens Christenen voor Israël in heel Nederland spreekt over Gods trouw aan Israël. Hij is jaren voorganger geweest van enkele hervormde gemeenten en ook auteur van een aantal boeken.

## 6 | Hete hangijzers: ethiek in de gemeente

Data & Tijd:	9, 16 november 2022, 20:00-22:00
Locatie:	de Schalmei
Leiding:	prof. dr. Henk Bakker
Contactpersoon:	ds. Maurits Luth
Opgave:	leerhuis@baptistenkampen.nl

Vrouw in het ambt? Tucht? Gender? Doop en lidmaatschap? LHBTI+? En andere thema's die gevoelsmatig maar zo een bom kunnen leggen onder een gemeentevergadering... Je voelt aan waar dit over gaat... De ene kan niet wachten om daar open over te spreken, terwijl de ander al gruwelt bij de gedachte van een gesprek, uit angst voor afglijden. Moeten we het hier niet (meer) over hebben? Of eerst: kunnen we hier wel over praten met elkaar?

Henk Bakker wil ons meenemen in de basis van de ethiek en samen met ons nadenken over de basis van ons ethische handelen en keuzes maken in de gemeente. We geloven allemaal dat de Bijbel ons daarin moet leiden, maar hoe komt het dat we die toch zo verschillend uitleggen (hermeneutiek)? En hoe gaan we vervolgens met die verschillen om? Welke zaken zijn ervoor nodig om als gemeente en om als leiders samen keuzes te maken of een koers te varen in dit veld van 'hete hangijzers'? En (hoe) bewaar je dan ook nog de eenheid? Door interactie, cases en doorpraten in kleine groepen willen we hierin samen concrete stappen bedenken en maken.

Prof. dr. Henk Bakker doceert aan de Christelijke Hogeschool Ede, aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en aan het Baptisten Seminarium. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de VU op de 'McClendon Chair for baptistic and evangelical theologies.'

## 7 | Samen beter bouwen

Data & Tijd:	maandag 16, 30 januari; 13, 27 februari; 13 en 27 maart 2023, 19:30-22:00
Locatie:	de Schalmei
Leiding:	Marliek Kwakkel, Marianne Spits
Contactpersoon:	Marliek Kwakkel
Opgave:	samenbeterbouwen@baptistenkampen.nl

Ben je deel van het lichaam van Christus? Wat is je diepste verlangen als het gaat om het werk van de Heer? Werk je in Zijn Koninkrijk? Weet je welk geestelijk gereedschap je van God hebt gekregen? En voor welk gereedschap je andere christenen nodig hebt? Wil je ontdekken wat jouw prettigste manier van werken is? Weet je dat God wil dat je niet opbrandt maar energie krijgt wanneer je in Zijn Koninkrijk werkt? Wil je nog meer mensen uit de gemeente leren kennen?

Als deze vragen iets bij je doet opborrelen, doe dan mee met deze bijzondere serie avonden. Omdat we werken met een werkboek - die je van de gemeente krijgt - is het fijn dat je je van tevoren opgeeft.

## 8 | Een brug over het doopwater?

Datum & Tijd:	dinsdag 17, 24 januari 2023, 19:30- 21:30
Locatie:	17 januari in de Westerkerk (PKN) 24 januari in de Schalmei
Leiding:	ds. Wilbert Dekker, ds. Maurits Luth
Contactpersoon:	ds. Maurits Luth
Opgave:	leerhuis@baptistenkampen.nl

Het kan in sommige gezinnen best wat spanning geven: de kinderdoop en de volwassendoop. In het bijzonder als het gaat om die combinatie. Vooral omdat het elkaar, voor de hand liggend, zo lijkt uit te sluiten. Maar zijn we daarom ook voor eens en altijd uitgepraat?

Wat heilzaam is, is dat broers en zussen in de Heer, écht en blijvend willen luisteren naar elkaar. De ander niet meer aan willen horen, omdat hij of zij tóch geen gelijk kan hebben op Bijbelse gronden, past niet bij Gods kinderen. Maar moeten we dan maar compromissen gaan sluiten? Is dát een of zelfs de enige uitweg? Alsof de Bijbel niet duidelijk is? Staat de waarheid dan niet op het spel?

In theologie en broederschap kunnen de predikanten Wilbert Dekker (PKN Westerkerk) en Maurits Luth (baptistengemeente) elkaar goed vinden, aan de voet van het kruis. Maar als het gaat over wie er gedoopt moeten worden, vinden ze elkaar dan óók? Met een open Bijbel, open harten en gevouwen handen gaan ze samen het gesprek aan. Uiteraard, met de wetenschap dat dit in beide kerken gevoelig kan liggen... Maar juist daarom: kom, luister mee naar dit gesprek en doe mee!

## 9 | Als kinderen andere wegen gaan...

Datum & Tijd: woensdag 1 februari 2023, 19:30-21:30  
Locatie: de Schalmei  
Leiding/contact: ds. Maurits Luth  
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

Bij het opdragen van de kinderen in de gemeente beloven ouders én gemeenteleden een voorbeeld te zijn in het leven met de Heer. We geven aan medeverantwoordelijk te zijn voor elkaars kinderen. Naar de zondagsschool meegaan is relatief gemakkelijk... Bij de jeugdgroep kan het al snel meer strijd opleveren... Maar dán?

Als je jongvolwassen kind heeft besloten om niet langer gestoord te willen worden met het Goede Nieuws van redding? Kort geleden? Of misschien al wel veertig jaar geleden? Wat als het al ontzettend lang een pijnpunt is in de relatie tussen jou als ouder en je kind?

Hoe gaan we om met die pijn en hoe gaan we om met onze kinderen, vanuit de zorg en het verlangen dat we voor hun (eeuwige) leven hebben? Is er meer te doen dan alleen het aanhoudende bidden?

## 10 | Single-zijn in Gods gezin

Datum & Tijd:	woensdag 8 februari 2023, 19:30-21:30
Locatie:	de Schalmei
Leiding:	Hilde Pater
Contactpersoon:	Thea Scholten
Opgave:	leerhuis@baptistenkampen.nl

Singles en de kerk, het is niet altijd een gelukkig 'huwelijk.' Singles voelen zich soms of vaker niet gezien in de maatschappij en in de kerk, binnen 'de Familie.' Ook kan de druk ervaren worden om (snel) een relatie te krijgen. Terwijl de Bijbel toch ook wel spreekt over het single zijn als een hele bijzondere gave van God... Wat nou als je die gave niet bezit, maar ook (nog) geen partner hebt?

Het aantal singles in Nederland neemt sterk toe; bijna een kwart van de Nederlanders is alleenstaand en dit zal de komende jaren alleen maar groeien. In hoeverre staan wij, als Familie, daar voor open?

Hilde Pater wordt opgeleid tot sociaalwetenschappelijk onderzoeker, is christen, ervaringsdeskundige in het single-zijn en auteur van het boek over single-zijn '*Beantwoorde liefde*.' Over haar eigen zoektocht en de dalen die ze daarin meemaakt zegt ze: 'Allemaal zodat ik steeds meer kon zeggen: ik word niet pas compleet als ik een relatie krijg, ik ben al heel in Gods ogen. Het is anders en niet beter en mijn single-zijn is ook goed.'

## 11 | Verder leven na een echtscheiding

Datum & Tijd: woensdag **14 juni 2023, 19:30- 22:00**  
Locatie: de Schalmei  
Leiding: dr. Egbert Brink  
Contactpersoon: Thea Scholten  
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

Hoe kan ik mijn leven weer opbouwen na een echtscheiding? Waarom scheiden christelijke stellen niet met minder schade voor elkaar en hun kinderen? Waarom beleven christenen niet meer steun aan hun geloof en hun kerkgemeenschap als hun huwelijk breekt en ze met de gevolgen moeten dealen? Beschikken juist christenen niet over het geloofsgereedschap om te helen, te verzoenen en na een breuk te verbinden? Wat gaat hier fout? En: kán het ook anders?

Egbert Brink legt uit dat Gods genade ook nu de sleutel is, zowel binnen het huwelijk, als wanneer daar voortijdig een einde aan komt. Maar ook als het gaat over jezelf herpakken na een echtscheiding.

Dr. Egbert Brink is universitair docent Oude Testament & Pastorale Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht en predikant van de Kruiskerk van Waddinxveen. Hij promoveerde in 2012 op een onderzoek naar traumaverwerking in het boek Job.

## 12 | Uit de knoop met je doop - doopcursus

Data & Tijd: woensdag 8, 15, 23 maart 2023, 19:30-21:30 uur  
Locatie: de Schalmei  
Leiding/contact: ds. Maurits Luth  
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

‘Dopen is diep’, zo staat ergens te lezen. Je gaat letterlijk even de diepte in als je gedoopt wordt. In geestelijke zin ga je nog veel dieper. Het zal dan ook niet moeilijk zijn om te begrijpen dat de doop echt iets is waarin je je moet verdiepen.

Misschien hik jij aan tegen de doop, of wil je gewoon meer kennis opdoen over de betekenis van de doop. En hoe begrijp jij de praktijk van de kinderdoop? Of je bent gedoopt, maar je wil eigenlijk beter begrijpen wat je nu precies hebt ondergaan. Dat is allemaal mogelijk. Welkom bij de doopcursus!

*Avond 1* Reis door het Oude en Nieuwe Testament  
*Avond 2* Reis door het Nieuwe Testament  
*Avond 3* Reis door de geschiedenis: hoe zit het met de kinderdoop? (facultatief)



## 13 | Meet & Greet - Mag ik je leren kennen?

Data & Tijd: **dinsdag 11, 18, 25 april en 9 mei 2023**  
20:00-22:00  
Locatie: de Schalmei  
Leiding/contact: ds. Maurits Luth  
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

Het doel van de introductiecursus Meet & Greet is om de gemeente en elkaar te leren kennen. Wat is ons verhaal? Waar staan we wel/niet voor? In vier avonden komen de meest wezenlijke onderwerpen langs. Aan bod komen theologische, organisatorische maar bijvoorbeeld ook ethische onderwerpen. Er is ook veel ruimte voor je vragen!

Deze cursus is met name bedoeld voor mensen die overwegen zich aan te sluiten bij de gemeente. Voor het maken van een goede keuze daarin is het meedoen aan deze cursus belangrijk. Kort van tevoren krijg je, na opgave, nog informatie toegestuurd.

Door middel van deze Meet & Greet hopen we je een helder beeld te geven wie wij als gemeente zijn, waar we voor staan en hoe we georganiseerd zijn. Groot voordeel: we leren elkaar goed kennen en je krijgt een ontspannen gelegenheid om samen met andere ('nieuwe') mensen verder van gedachten te wisselen!

*Avond 1* Fundamenten: Gods Zoon & Gods Woord  
*Avond 2* Baptist, wat/dat is 't?  
*Avond 3* Discipelschap: gezamenlijke navolging  
*Avond 4* Doop & Maaltijd van de Heer

## 14 | De brief aan Efeze - voor ons!

Data & Tijd:	29 maart; 12, 26 april; 10, 24 mei; 7 juni 2023, 20:00-22:00
Locatie	de Schalmei
Leiding:	Rob Duijzer, Gertjan de Ruiter, Jan Heijnen, ds. Maurits Luth
Contactpersoon:	Rob Duijzer
Opgave:	leerhuis@baptistenkampen.nl

Gedurende zes avonden willen we ons verdiepen in de brief aan de Efeziërs. We hopen ons te verwonderen over de bijzondere inhoud van deze brief aan de gelovigen in Christus. In deze brief wordt de geweldige geestelijke rijkdom, die de gemeente heeft door het geloof in Jezus, op buitengewoon diepgaande wijze door Paulus uitgelegd.

We willen elkaar in de eerste 3 avonden vooral bemoedigen in de bijzondere positie, voorrechten en hemelse bezittingen die wij hebben ontvangen door Jezus Christus in de hemel. In met name de laatste 3 avonden worden we daarbij ook aangemoedigd om vanuit die positie waardig te leren leven naar de roeping die wij hebben. In de laatste avond mogen we daarbij toegerust worden voor de geestelijke strijd, die wij tijdens de uitvoering van die roeping kunnen verwachten.

Wilt u verder of opnieuw weer enthousiast worden over die geweldige roeping die wij als gelovigen in deze verwarrende wereld hebben? En groeien in het uitleven van wat wij daarvoor hebben ontvangen door de Geest? Dan ben je van harte welkom bij deze leerzame cursus!

## 15 | Vruchtbaar leven met een onvervulde kinderwens

Datum & Tijd: 19 april 2023, 19:30-22:00  
Locatie: de Schalmei  
Leiding: Jorien Ouweneel  
Contactpersoon: Thea Scholten  
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

‘De deur van zijn kamer was amper dicht, toen de arts het ons plompverloren meldde: ‘De kans dat jullie op natuurlijke wijze zwanger worden is wel heel klein.’ Bam. Verdwaasd zakten we in onze stoel. Een paar dagen gingen als in een waas aan ons voorbij. Maar al snel keken we hoopvol vooruit: er waren immers allerlei mogelijkheden, toch? Niet te lang stilstaan, maar doorgaan. Dat leek het beste.’

Misschien is dit stukje levensverhaal van Jorien Ouweneel voor een deel herkenbaar. De droom die je had voor jouw toekomst spat uiteen... Ook je geloof en je relatie kunnen daardoor onder druk komen te staan door ongewenste kinderloosheid. Met haar praktijk ‘Mijn leven is OK’ wil Jorien Ouweneel bouwen aan sterke individuen en sterke relaties tussen mannen en vrouwen in relatie tot God. Zodat ongewenste kinderloosheid onder christenen géén reden tot crisis of echtscheiding meer is, maar dat door gesprek individuen sterker worden en mannen en vrouwen op hun eigen, unieke manier vruchtbaar kunnen zijn in Gods Koninkrijk. Dat is ook haar verlangen voor deze avond.

De avond is óók zeer geschikt voor mensen die niet per se zelf direct in aanraking zijn gekomen met dit onderwerp, maar uit interesse of betrokkenheid bij anderen graag willen komen.

## 16 | Geld(t) ook voor jou

Datum & Tijd: dinsdag 16 mei 2023, 19:30-22:00  
Locatie: de Schalmei  
Leiding/contact: Thea Scholten  
Opgave: leerhuis@baptistenkampen.nl

God wil graag zeggenschap krijgen over alle aspecten van ons leven: zoals over onze relaties, over ons werk, over onze verlangens. Maar ook over ons geld. Welke rol speelt geld in ons leven? Hebben wij te veel of te weinig? Waarom is dat zo? Wat vindt God ervan? Wat is genoeg? Hoe zit dat dan met de tienden voor de gemeente? Hoe houd ik dan nog over in deze dure tijden?

Kortom: allerlei vragen over geld, waar wij deze avond over willen nadenken en tot een antwoord willen komen.